

TẠ ƠN THÁNH GÊRAĐÔ

Kính thưa quý Cha, quý thầy và tất cả hội viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế.

Nhiều người hỏi con rằng: "Anh chị cầu nguyện bằng cách nào để được Thiên Chúa nhậm lời, xin chỉ cho chúng tôi."

Vì chuyện không dễ dàng và ngắn gọn như người ta nghĩ, nên hôm nay, nhân dịp 25 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Chúa Chúa Thế và mừng kính thánh Gêradô Majella, Bổn Mang Hội Bảo Trợ và trong tinh thần của Phúc Âm thánh Mathêu đoạn 5, câu 15: "Chẳng có ai thấp đèn, rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên để hầu soi chiếu cho mọi người trong nhà." Vì vậy, con xin mạn phép viết lại những ơn lạ thánh Gêradô để tặng riêng cho Hội Bảo Trợ DCCT/VN/Hải-Ngoại, vì Ngài đã dùng chúng con như những dụng cụ tầm thường để chứng tỏ rằng Ngài đã và đang phù hộ cho các hội viên.

Con xin tự giới thiệu con là Giuse Trần Chấn Dy, vợ con là Têrêsa Trần Đinh Hồng-Vân, hai em bé Têrêsa Trần Diễm-Vân và Gêradô Trần Đinh Duy.

Trong suốt 10 năm lập gia đình, chúng con ước muôn và cầu nguyện để có em bé, trước là để thờ phượng Thiên Chúa và sau là để cho vui cửa vui nhà, nhưng cầu nguyện và chờ đợi hoài chẳng thấy điểm gì cả! Trong những đêm đen tối tràn trọc và khuất bóng Thiên Chúa, con tự nói rằng, con không muốn vác Thánh Giá nữa, con muốn trả sự tự do lại cho Thiên Chúa. Con ngồi dậy và bật đèn pin và tìm ra độ 12 thánh giá trong nhà, con bỏ vào phong bì cẩn thận, chờ lể sáng Chúa Nhật, con đem đi



biếu! Những người được biếu thánh giá, họ đón nhận với vẻ mặt vui vẻ và biết ơn! Con còn nhớ tỏ tường thánh giá cuối cùng con muốn giữ lại, nhưng một em bé nũng nặc xin và cuối cùng con tặng luôn!. Sau đó, con hối hận về việc làm này. Về sau, con mới biết Thiên Chúa muốn mời gọi con thuộc về Chúa.

Một hôm, con đọc được một câu chuyện của một nhà tỉ phú Mỹ ở Texas, hồi còn trẻ, ông ta không giàu có gì cho lắm. Một hôm đọc sách Cựu Ước, ông ta biết cậu bé Môi-sen được bà mẹ đặt vào trong cái thúng, cái thúng được trét một lớp nhựa đen, bà mẹ đem thả trôi trên sông Nile. Ông ta tự hỏi "Phải chăng thứ nhựa đen đó là hắc-ín, nhựa đường (Tar) từ mỏ dầu hỏa đó sao?" Từ đó ông ta đem hết thời gian và tiền bạc để đầu tư và ông ta đã thành công!

Sau đó, con tò-mò đọc Kinh-Thánh thử xem, may ra mình tìm được một cái gì cho gia đình, cho chính mình nữa.

Đọc tới câu chuyện bà Sarah vợ ông Abraham cười khắc kè nói với Sứ thần rằng: Tôi già 90 tuổi rồi mà còn có con (Các anh đừng có giỡn với già này! Are you kidding me?), Sứ thần đáp lời "Năm tới, bà sẽ có con trai - Isaac!"

Đọc tới ông Zechariah, thầy cả, bị Chúa phạt câm lúc ông đang làm lễ vì không tin rằng Thiên Chúa đã tặng vợ ông là bà Elizabeth một bé trai (John Baptist).

Mỗi khi con cầu nguyện, con luôn luôn xin hai bà thánh Sarah và thánh Elizabeth hợp với con để xin với Thiên Chúa và không quên nói: "Thời xưa, các vị sống gần hai trăm năm nay 90 tuổi vẫn còn trẻ, bây giờ, chúng con sống 65 tuổi, xin Chúa ban cho chúng con có con sớm, nếu muội, chúng con không có đủ sức để nuôi nấng và dậy dỗ chúng nén người.

Một buổi tối họp nhóm Cursillo do cha Châu Xuân Báu làm linh hướng, vợ con thầm khóc và thốt lên

lời: "Xin cho con được quyền làm mẹ, dù chỉ một ngày cũng được!"

Và rồi phép lạ đã xảy ra.

Song song với cầu-nghện, chúng con đã đi nhiều bác sĩ Mỹ, Tàu, Ta nhưng hoàn toàn thất vọng. Một hôm, một người bạn giới thiệu cho chúng con một nhóm bác sĩ rất nổi tiếng được ba viện đại học UCLA, USC và UCSD tài trợ. Sau nửa năm chờ đợi, chúng con mới được nhận vào. Bác-sĩ trưởng nhóm là Werlin, người mà nhật báo Los Angeles Times ca tụng rất nhiều. Trong suốt hai năm, chúng con được chữa trị bằng phương pháp tối tân nhất, nhưng không có kết quả nào. Vì vậy, bác sĩ đã quyết định vào tháng 10 năm 1990, dùng tia sáng laser giải phẫu để xem có sự gì bất thường. Vì sợ hãi, nên chúng con xin dời lại tháng 11. Rồi xin dời tới tháng 12. Và cuối cùng xin vào ngày 22 tháng Một, 1991.

Nhân ngày Lễ kính thánh Gêrađô, tháng 10 năm 1990, mấy anh chị trong Hội Bảo Trợ đã giới thiệu và hiệp nhau cầu nguyện cho chúng con, và không quên mang bánh thánh Gêrađô cho chúng con nữa. Sau khi nhận được Bánh, chúng con bẻ làm hai, làm dấu thánh giá, uống nước phép Lộ Đức và ăn.

Ba tháng sau, bệnh viện gọi chúng con tới để điền giấy tờ cam kết và chọn ngày giải phẫu như đã hẹn. Trước khi ra về, chúng con xin được thử máu.

Tối hôm đó, vị bác sĩ điện thoại cho chúng con biết là "Positive"! Ông rất vui mừng và lấy làm lạ, vặn hỏi chúng con liên tiếp: "Anh chị có dùng thứ thuốc nào không?" Chúng con trả lời: "Không!, không dùng bất cứ một thứ thuốc nào hết. Đó là ơn lạ!"

Ngày 11 tháng 9, 1991, tức khoảng 9 tháng sau, nhà con chịu một cuộc giải phẫu để đưa em bé ra. Bác sĩ Carlton nói: "Coi kìa, có nhiều vật lạ



Bé Têrêsa Trần Thị Diêm Trang & Giêradô Trần Đinh Duy

màu trắng ở trong buồng trứng quá. Đó là lý do tại sao bà ta không thể thụ thai được.” (That's why she cannot get pregnant!) “Tuy nhiên, bà đã thụ thai, một điều mà khoa học không thể cất nghĩa được.” Rồi ông còn thêm: “Và bà sẽ chỉ có một đứa con duy nhất mà thôi.” Con đã quay video trong khi giải phẫu.

Đứa con ơn lạ đã ra chào đời cách an toàn, nặng 6.8 pounds và cao đến 21 inches. Cha Linh hướng Vũ Minh Nghiêm, CSsR xin đặt tên đệm cho em bé gái là Diễm (Phúc) nên chúng con đặt tên cho em là Têrêsa Trần thị Diễm Văn. (Vườn hoa hồng đằng sau nhà con không có hoa, nhưng lại nở tung bừng trong tuần em bé chào đời nên cha Chu-Quang Minh, SJ đề nghị tên thánh là Têrêsa).

Một năm sau, một bé trai khác đã chào đời vào đúng ngày Lễ kính Thánh Gêradô, 16 tháng 10, 1992, nên con xin đặt tên là Giêradô Trần Dinh Duy. Lần này gia đình chúng con không dám ăn mừng công khai nữa, vì sợ thiên hạ hiểu lầm!

Hằng năm, đúng ngày Lễ kính thánh Giêradô, gia đình chúng con đem hai bé lên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế tại Baldwin Park, California, để tạ ơn và cầu nguyện cho Nhà Dòng và các hội viên. Sau Thánh Lễ, cha cựu Linh hướng, vài ba người đã cùng hai bé cầu nguyện riêng với Thánh Giêradô như bệnh tim, phong thấp, nhức xương một số vị đã được như ý.

Nhân dịp Đại hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT kỷ niệm 25 năm thành lập, Gia đình chúng con xin Chúa Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Gêradô ban ơn lành cho nhà Dòng và cho toàn thể quý hội viên. Một lần nữa, gia đình chúng con cảm ơn quý cha, nhà Dòng, và tất cả quý hội viên đã và đang cầu nguyện cho gia đình chúng con.

Gia-dinh Giuse Trần-Chấn-Duy

Tái bút:

- Trong Nhà thờ thánh Giêradô ở Ý, số bảng tạ ơn ngài không kém nhà thờ Đức Bà gần đó.
- Trung bình mỗi năm, Chi hội La Vang chúng con xin được một ơn lạ lớn hoặc nhỏ. Xin liên lạc với anh chi hội trưởng Huỳnh Ngọc Thám (818)-996-5470.

** Chi-hội chúng con được những phép lạ sau đây:

-Một gia đình người Mẽ hiếm muộn, có được con cái.

- Năm 1993, vợ của người bạn làm cùng Space Station Program với con, bị sẩy thai hai lần. Họ rất đau khổ và thất vọng. Con đưa hình thánh Giêradô tặng cho họ, năm sau, họ sinh được một bé trai rất khỏe mạnh.

- Năm 1996, một gia-dình hiếm muộn, người vợ 42 tuổi không có con đã lâu, con đưa hình và bánh thánh Giêradô cho họ, và năm sau, chị sinh đôi hai bé trai.

- Năm 1997, con làm trong chương trình vệ tinh cho Boeing (Rockwell cũ) ở Anaheim, CA. Một chị thư ký bị ung thư ngực, lan ra cả người, tóc rụng nhiều, và được công ty cho ở nhà. Chị không tin đạo gì cả. Con đem hình thánh Gêradô tặng chị và nói rằng dùng để kẹp vào sách (book marker)... Trong lúc con đưa hình thánh Gêradô cho chị, tay và người con nóng ran lên. Con biết rằng Ngài đang chữa lành cho chị. Sáu tháng sau, con gặp chị đi làm lại, vui vẻ khỏe mạnh.

- Năm 2000, có một chị VN khoảng 45 tuổi, ngoại giáo ở gần nhà con, bị ung thư ngực lan ra các hạch và chờ chết. Con gửi hình thánh Gêradô cho chị. Năm sau, chị khỏi bệnh và đi làm lại.

Để kết thúc, thánh Gêradô không những phù hộ đặc biệt cho các phụ nữ mà còn cho các quý vị có bệnh nan y cũng như quý cụ già.

KINH XIN CHO MOI NGUOI BIET

TÔN TRỌNG SỰ SỐNG

Lạy Thánh Giêradô là Đấng được phụ nữ khắp năm châu nhận làm quan thầy trong niềm vui và nỗi lo sợ khi họ mang thai. Nay chúng con khẩn cầu xin Ngài phù trợ cho việc bảo vệ sự sống khắp nơi trên thế giới. Chúng con cầu xin Ngài hãy giúp mọi người biết nhìn ra sự sống con người là tặng phẩm quý báu nhất Thiên Chúa ban cho, để biết chấp nhận và yêu thương, chứ không phải hủy diệt. Xin Ngài hãy nâng đỡ những ai đang nỗ lực hoạt động trong việc bảo vệ phẩm giá và sự sống con người, đặc biệt là sự sống của các thai nhi. Amen